



HIER WOON IK

Tekst en foto's:
Liesbeth Verhulst



EVELYNE SAUVAGE, 43

Wijnhandelaar en freelance journalist

Kessel-Lo

IK EET/DRINK



'Mijn man en ik zijn gepassioneerd door wijn. Daarom hebben we drie jaar geleden onze wijnhandel Orizonte opgestart. We hebben daarvoor onze kelder helemaal heringericht. Vroeger deden we degustaties in de woonkamer. We beperken ons bewust tot Europese wijnen omdat we de wijnbouwers persoonlijk

willen kennen en meermaals per jaar willen bezoeken. Ik hou van het sociaal contact dat onze wijnhandel met zich meebrengt. We ontvangen burens, vrienden, kennissen en wijnliefhebbers gewoon gezellig bij ons thuis. Ook onze collega-wijnhandelaars in de streek kennen we intussen goed.'

IK WINKEL



'Ik ga nooit zomaar eender waar winkelen. Ik hecht namelijk veel belang aan de persoon die achter een zaak zit. Daarom ben ik verschillende keren per week in De Kaasstolp op de Diestsesteenweg te vinden. Heleen Weynants, de zaakvoester, heeft ongelooflijk veel kennis van

kazen en is met veel passie met haar producten bezig. Ik kom hier heel graag over de vloer. Om diezelfde reden winkel ik ook graag bij Mediteranee, de groenten- en fruitwinkel in de Jozef Wautersstraat in Kessel-Lo. Zelfs al koop ik maar één citroen, de Marokkaanse zaakvoerders zijn altijd even vriendelijk en dankbaar.'

IK ONTSPAN



'Onze buurt is ideaal om te wonen: rustig gelegen, midden in het groen en op fietsafstand van de stad. We wonen ook vlakbij het Provinciaal Domein, waar we regelmatig een frisse neus gaan halen. Een andere aangename en rustige plek in de buurt is de Abdij van Vlierbeek. We zijn betrokken bij de Vlierbeekse

parochie. Mijn man geeft catechese aan kinderen die zich voorbereiden op hun vormsel. Op zondag zijn we hier geregeld in de mis te vinden. Waar andere kerken blijkbaar leeglopen, is dat in Vlierbeek helemaal niet het geval. Elke zondag zit de kerk vol buurtbewoners en gezinnen met kinderen.'

IK ZET MIJ IN



'Ik geniet enorm van al de leuke eet- en winkeladresjes in Leuven. Enkele jaren geleden besloot ik om hier iets mee te doen. Daarom ben ik mijn blog www.leuvensgenieter.be begonnen. Hierop zet ik leuke en unieke handelaars in en rond Leuven in de kijker. Dat schrijven lag mij wel en van het een kwam het ander. Ik werk

nu freelance voor LeuvenActueel en het magazine Handelen. Zo wil ik op mijn manier de kleine zelfstandige in Leuven steunen. Ik schrijf mijn artikels altijd hier in de keuken, het epicentrum van ons huis waar wordt gekookt, gewerkt en gebabbeld. Mijn favoriete plek in huis.'

WIL JIJ OOK IN DEZE RUBRIEK? MAIL NAAR REDACTIE@RONDONOM.BE