

GOEDELE DEVROY, VRT-JOURNALISTE



Een doorwinterde journaliste interviewen...het lijkt een ondankbare taak voor een reporter maar niet zo bij Goedele Devroy. De 'Wetstraat-journaliste' bij de VRT, geboren en getogen in Leuven, blijkt immers een bijzonder fijne gesprekspartner. "Ik heb rust gevonden in het groene Heverlee", geeft Goedele ons graag mee.

Evelyne Sauvage

Opgroeien in een Unesco-Werelderfgoedsite is iets bijzonder en het is vooral niet iedereen gegeven. VRT-journaliste Goedele Devroy had dat geluk want als kind vertoefde ze vaak in het Begijnhof. "Daar speelde ik vaak met de kinderen van de toenmalige bewoners, voornamelijk Afrikanen", aldus Goedele die opgroeide met zes broers en zussen. Goedele haalt fijne herinneringen op als ze vertelt over het vroegere Leuven. "Waar nu de school 'Redingenhof' huist, dat was in mijn kinderjaren nog landbouwgrond. Mijn ouders hadden daar een tuin en kweekten er groenten en fruit. Het was er rustig en stil, ook al zaten we vlakbij de Oude Markt. Echt 'den buiten' binnen de Ring van Leuven. Mooie tijden." Over haar schooltijd in Paridaens herinnert ze zich dan weer haar strafstudies. "Ik kwam altijd te laat in de lessen. Vermits ik slechts op 500 meter van de school woonde, vertrok ik systematisch te laat. Vandaar dat ik geregeld de woensdagnamiddagen doorbracht op school."

Het strenge regime van de toenmalige schoolzusters, hield Goedele echter niet tegen om te studeren aan de Katho-

lieke Universiteit Leuven. "Als achttienjarige droomde ik ervan om in Gent of Brussel te gaan studeren en er ook te gaan wonen. Maar dat was toen niet aan de orde, wegens te duur. Mijn ouders konden het zich niet permitteren om zeven opgroeiende kinderen op kot te laten gaan, noch in Leuven, noch elders."

STUDIO BRUSSEL

Het werd dus Germaanse filologie aan de KULeuven, een studie die Goedele Devroy een job als assistent Taalkunde opleverde aan de Leuvense universiteit. "Vermits ik na mijn studies nog geen concrete plannen had, was ik blij met mijn job als assistente Taalkunde. Trouwens, ook toen was het economisch niet zo'n gunstige periode voor pas afgestudeerden. Ik wist toen enkel wat ik zeker niet wou doen: les geven in het middelbaar onderwijs." Een doctoraat dan maar, maar dat werd geen succes. "Dat was echt mijn ding niet, maar ik bleef wel halftijds aan de slag aan de KULeuven. Dat combineerde ik met een andere halftijdse job bij de VRT: het nieuws voorlezen en berichten maken op Studio Brussel. De jongerenzender was natuurlijk een andere wereld dan de strenge, ernstige universiteit. Korte nieuwsfeiten en geen oneindig lange theoretische materies zoals in de academische wereld."

De toekomst liet zich raden: een paar jaar later stapte Goedele over naar de televisieredactie van VRT. Twee jaar lang was ze algemeen verslaggever en vervolgens kwam ze bij de buitenlandredactie terecht. Sinds 2004 maakt ze deel

uit van de Wetstraatredactie en legt ze geregeld politici het vuur aan de schenen. "Een veeleisende job, maar de nationale politiek boeit me enorm. De huidige zoektocht van de regering naar extra miljoenen bijvoorbeeld...dat zijn belangrijke beleidskeuzes. Daarover wil ik vragen kunnen stellen aan de politici. Dan ben ik op mijn best."

YOGA

Maar heeft Goedele Devroy nog wel tijd voor een leven naast de Wetstraat gezien haar drukke job? Naar eigen zeggen kan Goedele goed de 'switch' maken van professioneel naar privé. Een belangrijke voorwaarde immers, om een hectische en intense job als Wetstraatjournaliste vol te houden. Hoewel haar vrije tijd beperkt is, geniet ze enorm van wandelen en fietsen in het Heverleebos en Meerdaelwoud. "Voor mij één van de belangrijkste troeven van Leuven, ik zou niet zonder kunnen. Ik ben eerder een 'mooi-weer' fietser, met koud weer ga ik eerder lopen dan fietsen. Ik beoefen mijn hobby's doorgaans alleen. Ik heb nu eenmaal een on-klassiek werkritme. Als ik bijvoorbeeld vrij ben op maandagochtend of donderdagnamiddag dan is het niet evident om gezelschap op te trommelen."

Goedele praat ook enthousiast over haar huis in Heverlee. In de buurt vindt de journaliste alles wat ze nodig heeft om haar hoofd leeg te maken. Zo gaat ze geregeld naar de Abdij van het Park. In het centrum van Leuven daarentegen zal je Goedele niet zo vaak aantreffen. "Shopper is voor mij puur functioneel. Ik bereid me ook altijd goed voor. Ik weet perfect waar ik moet zijn en ik weet wat ik nodig heb. Ik shop niet graag dus moet het vooruit gaan." Geregeld wordt Goedele natuurlijk ook op straat herkend. "Als ik snel een boodschap wil doen in mijn 'slobberkieren' dan vloek ik toch wel stilletjes. Ik vind het eigenlijk niet zo fijn om aangesproken te worden. Ik blijf liever anoniem."

Toch sluit Goedele zich niet op in haar huis in Heverlee. Voor een lekker etentje kan de stad Goedele wel verleiden. "Zolang het maar lekkerder is dan in de kantine van de VRT", lacht ze. "Ik hou ook van films, maar die zie ik liever niet in de cinema. In de cinema moet je aanschuiven, en iedereen zit er popcorn te eten en lawaai te maken. Leve de 'on-demand' films op televisie thuis! Ik ben eigenlijk ook heel erg honkvast. Ik heb altijd in de stad gewoond en er tegelijk rust gevonden. Waar ik woon in Heverlee is dat ook zo: dichtbij Leuven, in het groen en rustig. Dat is ideaal voor mij."

Zonder twijfel ideaal, op de koude wintertemperaturen na dan, maar ook daar heeft Goedele Devroy als echte fan van de zomer een leuke oplossing voor gevonden. Om de komende gure winterperiode door te komen, boekte ze een reis naar Tenerife. "Ik heb gehoord dat je daar fijn kan fietsen." Een andere remedie om de winter wat draaglijker te maken, is volgens de journaliste een kat in huis nemen, al heeft ze die gezinsuitbreiding nog niet concreet gemaakt. "En een houtkachel kopen!", voegt Goedele er nog snel aan toe. Wedden dat het daar een gezellige warme winter wordt in Heverlee?

GOEDELE DEVROY IN EEN NOTEDOP

- Goedele Devroy geniet van het groene Heverlee. "Lopen en fietsen in het bos...heerlijk."
- Goedele doet ook aan yoga om haar hoofd leeg te maken.
- De journaliste in haar is vooral geboeid door onze nationale politiek. "Ik ben op mijn best als ik de politici vragen kan stellen."
- Goedele is geen fan van de koude winter. "Integendeel, ik hou van hoge temperaturen."
- Toen ze jong was droomde ze van wonen in Brussel of Antwerpen, maar dat is voltooid verleden tijd. "Geef mij maar Heverlee, vlakbij Leuven en mooi groen."