

IN DE KIJKER

STEVEN WIELANDTS, PASTOOR IN VLIERBEEK

Een priester die nog ver van zijn pensioenge-rechtigde leeftijd zit? Ze worden schaars, maar in Vlierbeek in Kessel-Lo vind je er nog één. Steven Wielandts weet met zijn volkse stijl jong en oud aan te spreken en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zondag na zondag aardig wat volk trekt naar zijn mooie abdijkerk.

Tekst en foto's: Evelyne Sauvage

We lezen en horen veel over het tekort aan priesters. Wat zijn de gevolgen van deze evolutie voor Leuven?

“Het voordeel van Leuven is dat er nog heel wat religieuze gemeenschappen zijn, waar enkele geestelijken de ‘gaten’ kunnen vullen. Maar als je enkel kijkt naar het aantal priesters van het Aartsbisdom Mechelen -waaronder heel Vlaams-Brabant en Brussel vallen- dan zie je wel dat er een probleem is. Het is een bijna onmogelijke oefening om het aantal parochies in te vullen met het huidige aantal priesters. Wat te doen? Het is niet evident om het aantal priesters te verhogen, noch om het aantal parochies te verminderen.”

Hoeveel priesters zijn er nu nog voor het dekenij Leuven?

“Als ik goed tel, heb je nog een vijftal priesters voor alle parochies van dekenij Leuven. Gezien de gevorderde leeftijd van sommigen zal dit ontegensprekelijk problematisch worden op korte termijn. Je moet al een naïeve optimist zijn om te denken dat dit de volgende jaren anders zal zijn.”

Hoe slaag je er in om – tegen de trend in – elke week een goed gevulde kerk te hebben in Vlierbeek?

“We hebben een traditie van de eenvoud in onze parochie. Mensen voelen zich hier thuis. De mensen komen tot zichzelf op zondag, ze komen tot rust. Dat is voor mezelf ook zo.”

Wat met het debat over de herbestemmingen van de kerken?

“Dat is inderdaad zeer actueel. Ook al is Vlierbeek een grote gemeenschap, dat mag ons niet buiten het gesprek zetten van wat we doen met de kerk en de site Vlierbeek. Als hier ooit een herbestemming nodig is, zou ik persoonlijk een pleidooi houden de Vlierbeeksite te blijven inzetten voor religieuze doeleinden. Je zou hier natuurlijk ook een concertzaal van kunnen maken, maar niemand is vragende partij momenteel.”

Is er nog tijd om te genieten van Leuven buiten je professionele bezigheden?

“Ik koppel vaak mijn pastoraal werk aan het aangename, bijvoorbeeld iets gaan eten met een koppel na de huwelijksvoorbereiding. Jezus nodigde zichzelf ook altijd uit aan tafel. Ik doe dat ook en geniet daar heel veel van. Jezus heeft dat goed gezien. Ik geniet ook van mijn wandelingen door Leuven. Zo besefte ik pas na mijn studies in Rome hoe mooi het Leuvens stadhuis wel is! Alle verplaatsingen te voet doen, heeft veel voordelen.”

Welke plekken in het Leuvense kan je aanbevelen?

“Ik blijf geïntrigeerd door het kleine balkon aan het Provinciehuis. Het is mijn droom om ooit van daaruit te kunnen zien hoe Leuven eruit ziet. Ook de Grafkapel van Damiaan



op het Damiaanplein blijft me boeien, evenals het wat verwilderde park tussen het Lemmensinstituut en het UZ Gasthuisberg, en de talrijke verborgen plekjes in het Begijnhof. We zijn zo verwend in Leuven.”